

Bankhangers Huis van het Kind

Lees voor

Wat is de magie van mama of papa zijn?

De magie van ouderschap zit in de kleine alledaagse dingen. Je puber die je toevertrouwt dat hij net zijn eerste grote liefde gekust heeft, maakt het helemaal goed dat je om twee uur 's nachts in de koude auto stapte. Dan ben je de discussie over hoe laat je hem ging ophalen, alweer vergeten. Of twee warme armpjes bij de avondknuffel en een klein stemmetje dat zegt 'I lof jou'. Dat moment in je herinnering houden, helpt misschien om je geduld te bewaren bij alle andere treuzeltechnieken om bedtijd nog even uit te stellen...

Bij wie kan je als jongere terecht als het even moeilijker gaat?

Hulp nodig? Weet je even niet meer waar je terecht kan met al jouw vragen of bezorgdheden? Er zijn heel wat initiatieven die jou verder op weg kunnen helpen: [klik hier](#).

Interessante links:

[Warme William](#), luistert echt!

[NokNok](#) helpt je verder op weg met tips, opdrachten en verhalen om je goed in je vel te voelen. Ook voor een dipje of een tegenslag kan je hier terecht.



Contactinformatie

- Welzijn

Sociaal Huis

Marktplaats 18 A
8890 Moorslede

-  051 57 60 70
-  welzijn@moorslede.be

Openingsuren

Vandaag open van 08:30 tot 12:00 (vrij en op afspraak), van 14:00 tot 17:00 (op afspraak)

Morgen open van 08:30 tot 12:00 (vrij en op afspraak)

[Alle informatie](#)