

Pater Lievenswandelpad

Lees voor



**PATER LIEVENS
WANDELPAD** 

10
km

Het Pater Lievenswandelpad verkent de zachtglooiende omgeving van Moorslede in het hart van West-Vlaanderen. De route ontleent haar naam aan de Moorsleedse pater jezuïet Constant Lievens, missionaris in India. Moorslede dankt hieraan zijn naam 'Lievensdorp'. Geniet van de uitgestrekte vergezichten en ontmoet rustige, landelijke wegen, familiale hoeven en tal van kapelletjes. Maar ook vele plaatsen die herinneren aan pater Lievens: het standbeeld op het marktplein, zijn geboortehuis en devotieruimte, memoriaal en museum in de Sint-Martinuskerk. Met dank aan het Pater Lievenscomité.

Het **Pater Lievenswandelpad** brengt je naar het hart van West-Vlaanderen waar de omgeving lichtglooiend is en het landschap een lappendeken van weiden en akkers. Typierend zijn de vele **uitgestrekte vergezichten**. De route vertrekt aan de **Sint-Martinuskerk in Moorslede**, vlak voor het Sociaal Huis (Marktplaats 18a) en brengt je via de Pater Lievensstraat en charmante veldwegels naar het gehucht **De Koekuit**. Daar wandel je naar het gelijknamige kasteel. Statige dreven en landelijke wegen brengen je via Beitem terug naar het vertrekpunt.

Het pad is bewegwijzerd met deze **bordjes**. Je kan een **gratis folder** afhalen in ons infokantoor.



[Route bekijken via RouteYou.](#)

Contactinformatie

- Toerisme Dadizele

't Torreke

Plaats 6
8890 Dadizele

-  056 50 91 00
 -  toerisme@moorslede.be
- Openingsuren

Vandaag open van 08:30 tot 12:00, van 13:00 tot 18:00

Morgen open van 08:30 tot 12:00

[Alle informatie](#)